

*Tijd voor ontmoeting,
creativiteit en inspiratie!*

Creatieve dialoog

*voor 60-plussers die het leuk vinden om
creatief bezig te zijn*

Je thuis voelen

Vijf dinsdagen treffen we elkaar
7, 14, 21, 28 mei en 4 juni
13.15 uur - 15.30 uur
De Musketon, Lunetten

Deze reeks van vijf kunstzinnige dialogen brengt je mooie gesprekken en nieuwe inspiratie. Dit doen we door ervaringen met elkaar te delen en door creatief aan de slag te gaan. Denk aan tekenen, schrijven of zelfs theater! Ervaring met creatieve werkvormen is niet nodig. Deze reeks is bedoeld voor 60-plussers.

7 mei: Kan ik een écht mens spreken?

Veel zaken regel je tegenwoordig digitaal. Hoe ga je daarmee om?

14 mei: Gastvrijheid en vertrouwen

Hoe vind je de balans tussen voorzichtig zijn en je helemaal afsluiten. Wanneer doe je de deur open voor iemand?

21 mei: Je thuis voelen

Je thuis voelen hoeft niet altijd een fysieke plek te zijn. In welke situaties of met welke mensen voel je je thuis?

28 mei: Mijn plek

Op welke plek woon ik? Wat is mijn plek in deze maatschappij? Waarom is dit mijn plek? Welk gevoel hoort daar bij? Of hoor ik toch ergens anders thuis? Als ik zoek naar een andere plek, hoe doe ik dat dan?

4 juni: Jullie bepalen het thema!

Al interesse voor deze reeks?

Meld je aan:

www.utrechtindialoog.nl

of neem contact op met Anne via

anne@utrechtindialoog.nl

of bel naar 06-26732235

Kosten: € 25 voor de hele reeks, incl. koffie, thee en een eindproduct gemaakt door het Huis van Betekenis.

We zijn er voor iedereen in Utrecht, dus er zijn ook vrijkaarten beschikbaar als de kosten een drempel zijn. Ook hiervoor kun je mailen of bellen!